

Wat is Inca Sjamanisme

Dit is een tijd dat de mensen op aarde massaal de weg kwijt lijken te zijn evenals het contact met hun innerlijke Goddelijke bron en de fluisteringen van de ziel, ook wel intuïtie genoemd. Het leven lijkt een strijd om te overleven, van leven vanuit het ego en lagere zelf, in plaats van een zoektocht naar wie je bent, en waarom je hier bent, wat je hier komt doen.

Het lijkt belangrijker wat je hebt dan wie je bent. Welvaart wordt uitgedrukt in groei van productie i.p.v. groeien in welzijn, geluk, vrijheid en bewustzijn. God in plaats van God. Status en macht lijken de strijd gewonnen te hebben van zingeving, innerlijke kracht en koetering van alle leven en natuur. Ego en macht hebben ziel en kracht verdrongen. De wereld kent niet alleen een economische crisis maar ook een crisis op gebied van spiritualiteit, klimaat en milieu. De Eenheid en liefdevolle verbondenheid met ieder levend wezen, onze prachtige planeet en uiteindelijk de ganse schepping ervaren velen niet meer.



Wat is sjamanisme

Het woord sjamaan is waarschijnlijk afkomstig uit het Siberische Toengoezisch en betekent letterlijk: hij (of zij) die weet. Het woord sjamanisme is afgeleid van het woord sjamaan. Een sjamaan is iemand die de schakel vormt tussen de mensen om hem heen en de spirituele wereld. Voor een sjamaan is God en de Natuur een. De Great Spirit is in alles en iedereen aanwezig. Niets is afscheiden van de eenheid in verscheidenheid.

Wij zijn in onze huidige westerse maatschappij de spirituele verbinding met ons zelf en de natuur vaak kwijt. Het sjamanisme kan ons leren om die verbinding weer te herstellen. Zodat we in harmonie met de natuur en daardoor met ons zelf kunnen leven.

Een sjamaan is een heler, een verhalenverteller, een ziener, een filosoof en een spirituele leraar. Sjamanen kennen de wijze van energetisch reizen naar de onzichtbare wereld van Spirit om daar kennis en heling te vragen voor de mensen en de wereld om hen heen. De sjamaan kan de wereld en toekomst in wording dromen. Door al deze gaven waren en zijn sjamanen belangrijk voor de natuurvolkeren over de hele wereld.

Sjamanisme is werken vanuit witte magie, vanuit liefde en licht voor God en de Natuur. Het is absoluut geen duistere magie, werkend vanuit ego, macht, hebzucht en angst. Het is werken vanuit liefde en licht, vanuit betrokkenheid met de mens en natuur, om zo de voorwaarden te scheppen voor creatie.

Het gereedschap voor een sjamaan is aandacht, adem en intentie. De poort is een open hart, vanuit liefde en licht, werkend met de spirit, energetisch aanwezig in bijvoorbeeld krachtstenen, krachtdieren, rituelen en ceremonies. Het sjamanisme maakt o.a. gebruik van de kracht van medicijnwiel, krachtdieren, klank en kleur, helerstenen, edelstenen, rituelen, gidsen, engelen, voorouders, visualisatie, tranchereizen, natuurvoorwerpen, etc. Een ritueel is een krachtige wijze om aandacht en intentie te richten en voor langere duur te focussen.

Waar twee of meer aanwezig zijn vanuit pure liefde en intentie, daar vindt heling plaats. De sjamaan is degene die de omstandigheden schept om deze heling plaatst te laten vinden. Niet de sjamaan is degene die het werk doet, het zijn zijn helpers aan gene zijde, in samenwerking met de gidsen van de te helen persoon, die datgene mogelijk maken wat op dat moment kan en mag.

Vraag en je word gegeven, wat op dat moment voor jou het passende en draagbare is. Datgene gebeurd wat op dat moment de bedoeling is. De sjamaan helpt bij het geven van het juiste zetje daartoe. Het kan zijn dat het in een andere vorm komt, dan dat je had bedacht. Of later of eerder.

Heling vindt plaats op energetische niveau, emotioneel, mentaal of spiritueel, om zo op fysiek niveau de mogelijkheid van heling te creëren. Het werkt ook als je er niet in geloofd. Het is geen kwestie van geloven maar van weten dat je meer bent dan een lichaam. Wat in de fysieke wereld gemanifesteerd wordt, is eerst in de spirituele wereld in gedachte en woord gecreëerd. Om zo "hemel op aarde" te scheppen. Dat is magie, meer is het niet.

Inca sjamanisme

Het Inca sjamanisme is een pad van wijsheid, kracht, mededogen en liefde. Het woord Inca betekent "kinderen van de zon". Het Inca sjamanisme is ongeveer 60 jaar geleden teruggebracht vanuit de Q'eros sjamanen, afstammelingen van de Inca's, hebben zich meer dan 500 jaar schuil gehouden in het hoge Andes gebergte. Volgens hun profetie zou het tijd zijn om het gebergte af te dalen wanneer de gletsjers zouden smelten, om hun spirituele kennis, die zij zo lang verborgen en zuiver hebben kunnen houden, met buitenstaanders te delen.

Alberto Villoldo, psycholoog en medisch antropoloog, was één van die buitenstaanders. Gedurende tientallen jaren werd hij ingewijd in de oorspronkelijke kennis en wijsheid van deze eeuwenoude traditie. Hij kreeg uiteindelijk toestemming van de oudste Q'ero, don Manuel Quispe, om het sjamanisme toegankelijk te maken voor de westerse wereld. \ In Nederland heeft Alberto via zijn school Four Winds op de krachtplek Kasteel de Berckt te Baarlo een aantal Nederlanders opgeleid tot sjamanistisch heler en leraar waaronder Enrika Silvius van Chacana. Ik heb de Andes helingspiraal en helerspiraal gevolgd bij Chacana gedurende diverse 3-daagse weekeinden gedurende 2 jaar.

Het Inca sjamanisme een pad van heling gebaseerd op de eeuwenoude wijsheid en kennis van de Q'eros Het is een ontdekkingstocht naar de innerlijke wijsheid, kracht en liefde. Het is een innerlijke reis naar zelfontdekking en transformatie, een reis van het hoofd, via het hart naar de buik. Een reis via de vier windrichtingen om je authentieke Zelf te ontdekken. Het is de reis van de verwonde en verdwaalde held naar de vreedzame krijger die zijn essentie kent, verkend en erkend. De lichtkrijger strijd voor licht en vreedzaamheid, kent de valkuilen, verandert zijn verleden en transcendeert op die manier ook zijn heden en toekomst.

Wanneer je het pad van de vreedzame krijger hebt ontdekt, heb je geen vijanden meer. Wanneer je het pad van visie hebt ontdekt houd je op om het kleed van de toekomst te weven met versleten en oude draden van het verleden.

Symbolen

Mensen hebben altijd symbolen gebruikt om uiting te geven aan het mysterie van de onzichtbare creatieve krachten achter de schermen: de elementen, goden en kosmos. Mythen en legenden zijn vooral symbolische verhalen die mensen gebruiken om uiting te geven aan de begrippen als waarheid, rechtvaardigheid, heldhaftigheid, genade, wijsheid, moed en liefde.

De sjamaan eert de Zon als een vader, de Aarde als een moeder en de sterren als zijn gidsen en voorouders. Het zijn voor de sjamaan krachtsymbolen, archetypen, voor bepaalde kenmerken van de Grote Geest, de goddelijke vonk, die in ons en iedereen en alles aanwezig is, met ieder zijn eigen kenmerken en eigen aardigheden.

Geloof en hoop worden WETEN

Er is een grote groep mensen die een vaag geloven dat er meer is, hoewel zij dat niet actief onderzoeken. Op moment dat je er wel actief mee omgaat en het ook innerlijk gaat ervaren dat er meer is dan wat je met je 5 zintuigen waarneemt, dan wordt geloof en hoop een weten. Je hoeft het niet te zien, te geloven of te horen. Het sjamanisme zelf voelen en ervaren transformeert een geloven in een weten. Een weten dat regelmatig op de proef gesteld wordt, dat wel want het ego geeft niet zomaar op, maar deze innerlijke strijd en heling versterkt vervolgens weer jouw innerlijk weten.

Een sjamaan voelt zich geroepen te leven vanuit een onvoorwaardelijke liefde en verbondenheid met zichzelf, de medemens, de natuur en de kosmos. Vanuit het innerlijk besef van eenheid met Al dat Is, vanuit een innerlijke roep van zijn ziel.

Een sjamaan zoekt de heilige graal niet buiten zichzelf maar in zichzelf. En weet dat daarvoor eerst blokkades opgeruimd moeten worden en emoties gevoeld, om zo te helen wat niet heel was.

Helen door hulp aan herstel van Harmonie

Een sjamaan is een man of vrouw die de taak in zijn gemeenschap heeft om bemiddelaar te zijn tussen de zichtbare en de niet zichtbare wereld. De functie is een combinatie van priester, heler, kruidenkenner en wijze raadgever. Een enigszins overeenkomstig begrip is medicijnman of vrouw, druïde en heks.

De techniek die hij daarvoor gebruikt is het opwekken van een toestand van trance of andere bewustzijnsverandering. Hoewel er veel lokale verschillen zijn, treedt hij gewoonlijk op als bemiddelaar tussen de geesten van overleden voorvaderen en leden van zijn dorp of gemeenschap. Een verwant begrip is medicijnman, die een vergelijkbare functie uitoefent bij de inheemse (indiaanse) volkeren in Noord-Amerika.

Sjamanisme wordt ook wel door westerlingen gezien als een natuurreligie. Echter het is geen religie. Het kent geen geloof, dogma, wetten of God(en). Het werkt vanuit innerlijk weten, zonder opgelegde regels en wetten door te leven vanuit het hart en wijsheid dat je de ander en de natuur behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. God en de natuur zijn een. God is in alles en iedereen. Dus ook mij en jij. Of zoals de Maya's zeggen; In Lak'ech; Ik ben een andere jij.

De sjamaan treedt op indirecte via tranche en diepe meditatie, en sommigen op directe wijze via uitdring, in contact met het hoger bewustzijn en spirituele wereld via bepaalde ceremoniën en rituelen.

Een ceremonie is een plechtigheid die een belangrijke gebeurtenis markeert. Tijdens een ceremonie worden rituele handelingen uitgevoerd, die vaak strikt vastgelegd zijn. Sommige ceremoniën zijn eenmalige gebeurtenissen, andere ceremoniën worden regelmatig uitgevoerd en zijn vaak een eeuwenoude traditie.

Een ceremonie kan bijvoorbeeld de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven (rites de passages) markeren, zoals een geboorte, huwelijk of dood of gebeurtenissen in de natuur zoals oogstfeest, zonnewendes, regenperiode, etc.

Een ritueel is een serie handelingen die gezien worden als een gebruik en bepaald zijn door achtergrond en cultuur. Rituelen vinden vaak plaats op feest- en gedenkdagen.

In de huidige tijd is er veel belangstelling voor sjamanisme. Waarschijnlijk is de individuele benadering zonder rigide organisaties een aantrekkelijke kant. En laten we het toegeven, de romantiek ervan zal ook aantrekkelijk zijn. Er zijn festivals, waarbij het onderscheid tussen nep en een serieuze sjamaan niet altijd duidelijk is. Vertrouw niet je hart toe aan een ander, maar open het voor je zelf, en je weet dan wat waar is voor jou. Want ook dat is sjamanisme, je hart openen voor jezelf, de ander en de wereld. Niet door van de wereld te zijn, wel door op de wereld te zijn en aan Moeder Aarde en al haar levende wezens te zeggen " Ik ben er voor jou".

In Munay (liefdeskracht), Henk Revenberg